

Als de kouwe kant je lief is...

WIE herinnert zich niet de eerste kennismaking met de ouders van je vriend of vriendin? En andersom: was het niet hartstikke spannend om je partner voor te stellen aan je eigen ouders? Wat zullen ze van hem of haar vinden? Je ziet voor het eerst de nieuwe vriend van je dochter... is het haar type wel? Had je na de eerste kennismaking het gevoel dat het niet meer stuk kon of overheersten de twijfels? Het zijn allemaal vragen waar je mee te maken krijgt als je een relatie aangaat. De liefde zorgt voor warmte, maar je lief confronteert je ook direct met haar familie, jouw kouwe kant. En het is in het belang van je relatie met je geliefde om op een harmonieuze wijze om te gaan met die kouwe kant. Besef: je trouwt

niet alleen met je partner, maar met een hele familie. Er ontstaat een verbinding met die familie en die is absoluut niet te vergelijken met die van je eigen familie. Je moet je uiterste best doen om een plek in die familie te verwerven, maar zult merken dat je, hoe goed je ook ligt binnen je schoonfamilie, altijd een aparte plek houdt: de kouwe plaats. Ook achter de broer van je partner, die zich nooit laat zien of horen.

Onderzoek van NFO Trendbox (2002) laat zien dat de relatie met schoonfamilie minder hecht is dan die van de eigen familie. Slechts 11% heeft met de kouwe kant een hechtere band. 'Het is maar aangetrouwd', lijkt het motto bij schoonfamilie. Verder zegt in datzelfde onderzoek èèn op de vijf Nederlanders met nagenoeg geen enkel lid van de schoonfamilie een goed contact te hebben. Verjaardagen en feestdagen wordt een straf genoemd.

Op feestjes en partijen, tijdens de lunchpauze op het werk of op een stapavond met je vrienden gaat het vaak over de 'kouwe kant'. Het is een geliefd gespreksonderwerp,

waar met verschillende gevoelens over gesproken wordt. Als je op een feestje een opmerking over de kouwe kant maakt, is er gegarandeerd weer praatstof voor uren. Vooral de schoonmoedergrap is bijzonder populair. Zonder enige schroom wordt ze als dik, bemoeizuchtig, irritant, onvriendelijk en saai bestempeld. In grappen heeft een schoonmoeder het dan ook zwaar te verduren.

Wat moet je doen als je schoonmoeder uitgaat?
Nog een keer aansteken!

Wat moet je doen als je schoonmoeder op het raam tikt? De wasmachine op centrifugeren zetten!

Weet je waarom Adam in het paradijs leefde?
Hij had geen schoonmoeder!

De Amsterdamse zanger Ronald scoorde in 1993 een bescheiden hit met het dubieuze lied *Gooi je schoonmoeder uit het raam (en de ijskast er achteraan)*. Op internet staan tientallen ‘humoristische’ sites, waar schoonmoeder samen met Belg, dom blondje moeiteloos in moppen, die overigens vaak van een bedenkelijk niveau zijn, wordt opgetekend. Wim Sonneveld presenteerde ooit de oplossing om de nieuwe vriend(in) van dochter of zoon zo snel mogelijk de deur uit te werken. Hij stelde voor te stoppen met kritiek te hebben op een nieuwe geliefde, om een kennismakingsavond niet te gebruiken om meteen te beoordelen. Nee, prijs ze liever de hemel in. Hoe meer je ze prijst, des te eerder ben je er weer vanaf. Een ding is zeker: schoonfamilie is een geliefd thema voor grap, lied, conference en... verjaardagsfeest.

Maar wat voor gevolgen heeft het als je op een feestje na een paar glazen wijn iets te lollig wordt over je kouwe kant, als je een grap maakt over de moeder van je partner? Een eerste grap kan iedereen nog wel waarderen, maar als je doordraaft is de sfeer snel bedorven. Want een grap over je eigen moeder mag je best vertellen, maar je partner

waardeert het niet als haar moeder op de korrel wordt genomen .

Hoe komt het eigenlijk, dat het altijd de schoonmoeders zijn die het hebben gedaan? Waarom staat internet bol van de schoonmoedermoppen en –anekdotes? Schoonvaders zijn toch ook van de kouwe kant, maar zijn zelden onderwerp van gesprek (de schoonvader van prins Willem-Alexander vormde om politieke redenen een uitzondering). En schoonzoon, schoonzus, schoondochter en zwager worden doorgaans ook gespaard. Waarom zijn er eigenlijk geen moppen over schoongrootouders, die bovendien nooit zo genoemd worden? Ze behoren toch ook tot je schoonfamilie? Waarschijnlijk heeft het veel met de emotionele verbinding te maken die bestaat tussen moeder en kind. De band tussen moeder en kind is intenser dan die tussen vader en kind. Een moeder heeft die band al tijdens de zwangerschap, een vader moet die na de geboorte zien te verdienen. Op het moment dat een kind het ouderlijk nest gaat verlaten, speelt bij veel moeders het gevoel dat haar kind van haar wordt

afgenomen. Juist daardoor worden schoonmoeders eerder als lastig en bemoeizuchtig bestempeld. Veel moeders zeggen dan ook wel eens: 'Ik heb liever dochters dan zonen. Een dochter brengt een kind (schoonzoon) erbij. Een zoon ben je altijd kwijt!'

Koud en warm zijn elkaars tegenpolen, maar ze trekken elkaar tegelijkertijd ook aan. Ze horen immers bij elkaar, net als water en vuur of dag en nacht. Ook in een relatie vinden de tegenpolen koud en warm elkaar. Daarnaast bestaat er ook nog de lauwe kant. De mix van warm en koud zijn natuurlijk.....de (klein)kinderen. De lauwe kant heeft in het verhaal over omgaan met je schoonfamilie een bijzondere, maar ook kwetsbare positie. Want waar hoor je als lauwe kant bij? Of is lauw juist zo bijzonder omdat het als bindmiddel tussen warm en koud fungeert? Zoals bij de kraan van het bad moet je zoeken naar de ideale combinatie. Als het te warm wordt voeg je een beetje koud water toe, wordt het te koud dan gaat de warmwaterkraan wat verder open. De lauwe kant is voortdurend aan het laveren. Maar wat een kleinkind ook beweegt tussen